

## *Tokmässan*

*En stilla vandring bland kristaller,  
healingmästare och kvacksalvare*

**Xzenu Cronström Beskow, Karin Noomi Karlsson** samt **Peter** och **Sofie Olausson** har besökt en sällsam mässa.

DEN 19 FEBRUARI besökte Xzenu Cronström Beskow, Karin Noomi Karlsson samt Peter och Sofie Olausson Livsstilmässan i Exercishuset på Heden i Göteborg för att ta del av det aldrig sinande utbudet av lokal pseudovetenskap.

Att betala pengar för att besöka kvackarparadiset låter inte som något för en sunt tänkande skeptiker, men ibland får man ställa de moraliska grubblerierna åt sidan för att kunna få lite mer koll på den lokala pseudovetenskapliga verksamheten. Den 19 februari besökte fyra medlemmar från VoF Göteborg Livsstilmässan för att ta del av utbudet av kvalificerat hokus-pokus. Det första intrycket var rörigt och stökigt och det liknade mest av allt en

loppmarknad. Lokalen var fylld av små montrar, sprängfyllda med diverse föremål som ivriga säljare försökte kränga till hutlösa priser.

Vad kan man då förvänta sig att hitta på en mässa som denna? Det fanns allt ifrån kristaller och mineraler till vegansk mat och diskussionerna blev understundom livliga. Tre av oss hade våra VoF-tröjor på oss,

vilket ådrog sig en del sura kommentarer och ifrågasättanden om vad vi hade där att göra. Man tycktes mena att även om vi hade betalat inträdet så var vi inte välkomna om vi inte var för utbudet av aktiviteter och produkter.

Karin slog sig i slang med en glad och positiv herre från en kyrka i Borås. Pratstunden blev mycket trevlig och kom att handla om olika syn på kristen tro, ett klart trevligt bemötande i ett hav av misstro och misstänksamhet mot oss. Han skrattade gott åt en del av aktiviteterna som pågick i lokalerna och erbjöd i stället frälsning åt alla och envar, helt gratis.

Peter fick prova på benförlängning i en annan monter med religiöst tema. Det visade sig nämligen att Peters ben – hör och häpna – var olika långa, men det sade man



*Mässan bjöd på ett varierat utbud av hokus-pokus. Foto: Karin Noomi Karlsson*



*Allt är inte guld som glimmar Foto: Karin Noomi Karlsson*

sig kunna råda bot på med lite handpåläggning. Genom det sedvanliga tricksandet med skorna kunde man "bevisa" att det skiljde flera centimeter i benlängd, men efter lite mumlande och vidrörande så hade benen blivit lika långa. Karin hade svårt att hålla sig för skratt och förevigade det hela med mobilkameran.



*Olika benlängd? Foto: Karin Noomi Karlsson*

Sofie fick en genomgång av en ny form av aromaterapi som sades kunna bota i princip allt. Problemet var, som vanligt, att startkitet var riktigt dyrt, och att det inte kunde hänvisas till någon form av forskning som kunde belägga de påståenden man slängde ur sig. Bemötandet var vänligt och trevligt men frågor om hur de dyra dropparna fungerade förblev obesvarade.

Desto tråkigare ton blev det när Xzenu gav sig in i ett samtal om tillvarons grundläggande natur med ett av mässans stora dragplåster. Den välkände föreläsaren och pseudovetenskapsförespråkaren Mikael Säflund var där för att ge en utsåld föreläsning. Säflund är kanske mest känd för boken "Livet med kvantfysiska glasögon" som han gav ut tillsammans med Titti Nordieng förra året, och som fick utstå hård kritik i bland annat DN och Metro. Säflund framhölls av många av mässans utställare som en stor expert på hur vetenskap fungerar men han verkade mest vilja sätta dit sina motdebattörer genom att avkräva förklaringar på vad vetenskap är. När man försöker diskutera frågan med honom på ett seriöst sätt så avfärdas man direkt. Expert på hur vetenskapen fungerar är han helt uppenbart inte, men han verkar onekligen vara begåvad inom områdena härskarteknik och fallasier.

När Karin passerar och hälsar på Säflund får han syn på våra tröjor och utbrister att VoF har förstört hans liv. Han orerar på om att han har tagit kontakt med samtliga från VoF som var delaktiga i den debattartikel som vi publicerade på Metro Debatt den 23 augusti och att ingen av oss visste vad vi talade om eller ens kände till innehållet i hans bok. Karin lät honom hållas en stund och hälsade sedan på nytt på honom och påpekade att hon var en av medförfattarna och att hon definitivt inte hade blivit kontaktad av honom. Då bytte han spår och började förhöra oss om vår syn på vetenskap och fakta. Vi valde att avsluta konversationen och önskade honom lycka till.

Intrycken från besöket blev många och röriga. Det tragiska är väl inte att en del väljer att betala några hundra ringar för lite vackra stenar som påstås ha magiska och



*Lösningen på allt? Foto: Karin Noomi  
Karlsson*

helt annat än svåra, fysiska sjukdomar, som ska botas med dyra healingbehandlingar, doftoljor och homeopatika. Vår tids ormolja är vad man hittar på Livsstilmässan. ✍

helande krafter. Det är inga stora summor det handlar om. Det riktigt beklämmande är de som kränger diverse kurer och magiska apparater för att folk ska kunna bota diverse påhittade sjukdomar på egen hand. Då börjar vi tala riktigt stora summor som går åt till att motverka ångest, som oftast bottnar i något