

Denna gång ska den internationella spalten ge några smakprov ur det senaste numret av *Skeptical Inquirer* (nr 17:1).

Änglalikt

Amerikanen Karyn Martin-Kuri har specialiserat sig på att mot en avgift om 50 dollar för en halvtimme samtala med klientens skyddsängel. Kommunikationen med skyddsängeln går bra även per telefon. När Martin-Kuri talar med sin klient per telefon, får hon samtidigt kontakt med vederbörandes skyddsängel, som ju står strax bakom klienten.

Martin-Kuri har också startat ett specialprojekt för Saddam Hussein. Hon försöker förmå så många skyddsänglar som möjligt att ta kontakt med hans skyddsängel. Vi får väl se om det hjälper.

Frimärke med Isaac Asimov?

En kampanj har startat i USA för att förmå postverket att ge ut ett frimärke med bild på den nyligen avlidne Isaac Asimov. Martin Gardner motiverar detta så här:

”Ingen modern författare har gjort mer, eller kan förväntas komma att göra det, för att introducera vetenskapens under för människor av alla åldrar, och för att bekämpa den analfabetism i fråga om vetenskap som ökar med varje år. Den har trängt in i kongressen. Den invaderade Vita Huset när Reagans bodde där. Någoting är radikalt fel med en nation som är villig att ge ut ett frimärke som hedrar den glömbara plågan och drogmisbrukaren Elvis Presley. Låt oss hoppas att vårt postverk en dag har förnuft nog att ägna ett minnesfrimärke åt Isaac Asimov, en äkta nationalskatt.”

Falsk runsten i USA

Den så kallade Kensington-runstenen, som ”upptäcktes” i Kensington, Minnesota år 1898 är grundligt avslöjad som en



Så här påstods det i slutet av 1800-talet att man kunde se stjärnorna mitt på ljusa dagen. Bild ur astronomihandbok från 1889.

förfälskning. (Bl a är språket låtsas-ålderdomlig 1800-talssvenska, inte vikingatidsspråk.) Detta hindrar inte den lokala handelskammaren i Kensington från att bedriva ett museum där stenen exponeras högtidligt och framställs som äkta. Antropologen John Whittaker rapporterar från ett besök i Kensington.

Varför engagerar sig orsbebefolkning för påståendet att stenen är äkta? Whittaker fick förklaringen redan när han körde in i stan och såg skylten ”Viking Motel”. Innan han nådde fram till museet hann han se skyltar till 10 företag med viking-namn; i telefonkatalogen fanns ytterligare tolv. Kommensen kring runstenen var omfattande. Man kunde t o m köpa mjölkchoklad i form av en runsten.

Se stjärnorna mitt på dagen

Det finns en gammal föreställning att om man tittar upp mot himlen genom ett långt rör, t ex en skorsten, så ska man kunna se stjärnorna mitt på dagen. Amatörastronomen Richard Sanderson reder ut begreppen. Den atmosfäriska spridningen av solljuset gör att man knappast kan se några andra himlakroppar från en skorsten än då man står ute i dagsljuset. Planeten Venus kan ibland ses i dagsljus

– även utan skorsten. Annars får vi på dagarna nöja oss med en enda stjärna, nämligen den gamla kära solen.

Blodsmiraklet

Ett av de mest berömda moderna miraklen äger regelbundet rum i San Genarokatedralen i Neapel: en relik i form av stelnat blod blir flytande och stelnar sedan igen. Henri Broch, en av de ledande franska skeptikerna, argumenterar övertygande för att det rör sig om ett medvetet bedrägeri, för vilket man använder en röd blodliknande substans som blir flytande vid ringa uppvärmning. Han citerar följande vittnesbörd av läkaren Frederic Newton Williams från 1921:

”När jag var i Neapel för flera år sedan, besökte jag det kommunala sjukhuset och uppsökte apoteket för att tala med den amerikanske farmaceut som var chef där. Under mitt besök kom en ung novis från Cathedral di San Gennai in och bad farmaceuten om den vanliga blandningen inför högtiden, som skulle äga rum nästa dag (första lördagen i maj). Med ett leende och några få skämtsamma ord iordningställde farmaceuten en blandning av oxgalla och Glaubersalt (natriumsulfat), behöll det skrivna budskapet och lämnade över blandningen till budbäraren för att ta tillbaka den till katedralens sakristia. Efter att ha skickat iväg novisen sa han till mig att miraklet äger rum idag, och att just detta mirakel förbereddes i sjukhusapoteket med mycket lyckat resultat. Nästa morgon satt farmaceuten och jag på ett kafé och tittade på den högtidliga processionen med blodet som blivit flytande, på dess väg från kyrkan Santa Chiara till katedralen. Tack vare min jovialiske kompanjon var ’miraklet’ framgångsrikt. Han förklarade också för mig att vid det andra högtidlighållandet, som äger rum den 16 december och enbart i katedralen (utan procession) sker omvandlingen till vätska långsammare på grund av det svalare vädret.”

SOH