



Försvara biologin!

Den kreationistiska rörelsen är på frammarsch över världen. Starkast är den i USA, men även i Sverige får kreationismen en allt större spridning, framför allt inom frikyrkornas ungdomsorganisationer.

Marianne Rasmuson, professor emeritus i genetik, skriver i Dagens Nyheter (90 08 30) att läran nu sprids till lärarhögskolornas elever. Detta är illavarslande för Sveriges framtida biologiundervisning.

Det är inte bara kreationisterna som kritiserar evolutionsläran. Rasmuson beskriver i artikeln ett antal olika motiv för kritiken. Hon nämner bl a antroposofernas föreställning om att människan har ett andligt ursprung, vilket naturligtvis inte går ihop med evolutions tanken. Hon nämner också den berömda astronomiprofessorn Fred Hoyles idéer om att allt liv har skapats av en kosmisk urkraft och förts till jorden med hjälp av kometer.

Evolutionskritikerna utgör en "brokig samling, allt från religiösa ledare och seriösa tänkare till förvirrade svärmare och rena charlataner." Och vi bör ta kritiken på allvar anser Marianne Rasmuson:

- Vi måste göra oss omakett att besvara de förmenta vetenskapliga argumenten och försöka förstå de verkliga motiven bakom invändningarna. Endast på så vis kan vi stoppa de upplösningstendenser som kreationismen skapar och försvara biologiämnets integritet vad gäller den naturvetenskapliga undervisningen i våra skolor.

Sjunde sinnet i TV 4

TV 4 satsar på mystik och hokus-pokus. Ur kanalens programbroschyr:

"På gränsen mellan det naturliga och övernaturliga. Välkommen att titta in i ditt hemliga liv i magasinet Sjunde sinnet i TV 4. Hur tyder man drömmar? Vad är inkarnation? Vad säger din handflata och ditt stjärntecken?"

Men några nyhetsreportrar specialiserade på de stora framtidfrågorna miljö, medicin, hälsa, energi eller teknik, det finns inte.

**TV-pejling
pågår över hela
landet.**

**Miljoner svenskar
ställer in den nya
svenska kanalen.**





Den vita vägen

Fler idolporträtt av egna företagare i flumbranschen.

Om tuffa starka yrkeskvinnor som utmanar männen skriver Elle i sitt septembernummer (9/90). Om kvinnor som "bryter mot tabun och går över gränsen. Låter sin kreativitet få utlopp".

Här finns Anita Lögdström, som kallar sig naturpsykolog.

- I västvärlden förlöjligar många sådant som jag sysslar med, säger hon till Elle.

Anita är synsk och kan se in i människors framtid. Hon spår i kort och tror på svart magi och djävulsdyrkan. Själva har hon valt den vita vägen. Död pratar hon inte om.

- Dessutom finns ingen död.

Själens entré

Varför är det födsloögonblicket som kommit att bli det avgörande när man ställer horoskop och inte livets egentliga början inne i livmodern?

Svaret gavs av Curt Roslund, docent i astronomi, vid en föreläsning på Linköpings universitet i våras (refereras i Lite nytt 3/90).

Astrologin har ju sitt ursprung i Babylonien men vidareutvecklades senare av de gamla grekerna. Grekerna betonade det första andetagets betydelse och ansåg att detta var djupare än de följande. Detta berodde på att det var då själen tog sig in i kroppen och stjärnorna kunde sätta igång att styra och ställa.



"MITT I PRICK PÅ
ETT ORGAN SOM
KRÅNGLAR"

Gudomlig energi

- Det är inte jag som botar, jag är bara ett redskap för gudomlig energi, säger Ann Hallin, healer från Fittja med egen klinik i Stockholm. Helbrägdagörerskan porträtteras i en stor artikel i lokaltidningen Mitt i Botkyrka/Salem (33/1990). Reportern får uppenbarligen stort förtroende för Fittjas egen "trollkona" och tar gärna själv emot den gudomliga energin från Ann. "Vid ett par tillfällen träffar hon mitt i prick på organ som faktiskt krånglar." Hur många gånger hon inte träffar rätt framgår inte.

Nils Östby på socialstyrelsen som också intervjuas i artikeln säger att healing är en intressant behandlingsform.

- Men riktigt vad det är vet man inte. Kanske handlar det om att healaren är suggestiv och för över en vision om hälsa och det på så vis mobiliseras läkande krafter i kroppen.

300 kronor kostar en behandling och huruvida den har effekt eller inte ifrågasätts inte.



Paradigmbegreppets bankrutt

Thomas Kuhn införde begreppet paradig år 1962 för att betona hur forskarnas tänkande styrs av de teorier och det tänkande de arbetar inom.

"Ordet "paradigm" har urvattnats till meningslöshet. exempelvis när det talas om "västerländska" och "österländska" paradig i mänskligt tänkande, eller "det nya paradigmet" som samlingsbegrepp för allehanda hopkok av vetenskapliga fragment och metafysiska antaganden i religiösa traditioner."

Det skriver Aant Enzinga, professor i vetenskapsteori, i tidskriften Teknik & vetenskap (1/90). Artikeln "Att söka gud i fysiken" handlar om New Age-rörelsens vetenskapssyn.

Inget eldorado för flummerier

Kjell "Eldorado" Alinge gillar inte flum. Han har i flera program gått till kraftiga anfall mot astrologi.

- Jag tycker att det är något helt oanständigt att man trycker sådant skit. Det finns ingenting som tyder på att det finns fog för det här. Det baseras på helt förvetenskapliga dimridåer. Det typiska svaret är då: "Ja, det har du väl rätt i, men det gör väl inget." Sedan sprider det sig och ingen kommer att bråka om det. Och då är vi väl inne på det här som kallas flum, alla typer av flum till rena tokläror som lurar av folk alla deras pengar.

Ur tidskriften Prat 3/90.

Anna Schytt

