

Föreningen Rädta Individen

FRI - Föreningen Rädta Individen - startade sin verksamhet i september 1984. Föreningen bildades av en handfull anhöriga till människor som fastnat i scientologisekten.

Vi tyckte att det var dags att bjuda scientologirörelsen motstånd. Det gemensamma målet var entydigt och starkt: Att få upp ögonen på dem som gått med i rörelsen och förhindra att fler fastnar i den. Vilka metoder som skulle användas för att nå målet var förstas inte lika självklart och i vårt arbete ligger ett ständigt sökande efter nya idéer.

Förhindra missbruk

En punkt i FRI:s stadgar är att "vi vill arbeta för att avslöja och förhindra missbruk av religiösa, psykologiska och vetenskapliga begrepp". Att UPPLYSNA och AVSLÖJA tror vi är de bästa verktygen för att komma till rätta med missbruket. Exempelvis peka på att ett av ledarens viktigaste budskap är att en hög omsättning vidmakthålls och att priserna måste höjas. Hur Narconon - scientologisektens länkrörelse för drogmissbrukare VERKLIGEN fungerar är en annan viktig upplysning.

Ända från början har vi genom brev och samtal försökt göra myndigheter m fl uppmärksamma på att vi finns och att vi tänker ta alla tillfällen att stävja försök till missbruk och bedrägeri som vi får kännedom om. Vi har haft tillgång till en hel del av sektens egen litteratur och dokumentation, som vi kunnat presentera som bevis för våra påståenden.

Vi hoppas att vi numera är kända såväl inom KO som hos Åklagarmyndigheten i Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi har skickat synpunkter till Riksförbundet Hem och Skola, som vi hoppas så småningom ska förstå allvaret i det vi säger.

Under vårt första år har vi kämpat för att försöka bli kända även hos allmänheten. Vi lyckades bli presenterade i både Svenska Dagbladet och DN och vi har kontakt med några andra dagstidningar.

Kontaktnät

Ett annat mål har varit att skapa ett nätverk av kontakter med andra föreningar och personer med liknande målsättning. Vi har nu kontakt/samarbete med

- DIALOGCENTRET i Aarhus - en kristen sammanslutning, som inriktar sig på nyandliga rörelser,
- ELTERNINITIATIVE ZUR HILFE GEGEN SEELISCHE ABHÄNGIGKEIT UND RELIGIÖSEN EXTREMISMUS i München
- HUMAN-ETISKA FÖRBUNDET - religionskritisk förening

samt personer som skrivit artiklar om scientologirörelsen och personer som har anhöriga i liknande sekter. Vi har också haft glädjen att få några f d scientologer som medlemmar, och en avhoppare har medverkat på ett möte.

SIST MEN INTE MINST har vi fått en uppskattad bundsförvant i

- FÖRENINGEN VETENSKAP OCH FOLKBILDNING

när det gäller att avslöja scientologins pseudo-vetenskapliga inslag.

Sakkunnig hjälp

Innan Föreningen Rädda Individen (F R I) bildades, var vi många som var för sig kämpade mot scientologernas övermakt. Vi kände oss totalt övergivna och svikna av våra myndigheter samt av sakkunniga inom religion, psykologi m fl vetenskaps-grenar. Det var därför med glädje och tillfredsställelse som vi stiftade bekantskap med föreningen Vetenskap och

Folkbildning genom Sven Ove Hanssons deltagande i Kursverksamheten vid Stockholms Universitet med föredraget "Den ockulta vågen och vetenskapen".

Vi känner oss inte fullt så ensamma längre, inte bara på grund av att vår förening växer snabbt, utan också på grund av att vi nu får sakkunnig hjälp av forskare och vetenskapsmän i kampen för att avslöja scientologernas inbrott på vetenskaplig mark.

Föreningen Rädda Individen
Styrelsen



Att vara anhörig

Alla vet att många slags olyckor kan drabba oss under livets gång. I vår familj blev vi plötsligt utsatta för en händelse vi aldrig kunnat ana. Det var när vår son lockades in i scientologernas verksamhet. Hans agerande efter dyra kurser gjorde oss anhöriga förtvivlade och maktlösa. Vår 20-åring blev som hypnotiserad. Denne till sin typ känsliga, ärliga, begåvade yngling blev helt manisk. Han arbetade för sitt uppehälle, sålde sina ägodelar, levde på existensminimum för att kunna betala de orimligt kostsamma kurserna, som ständigt erbjöds honom som nödvändiga för att nå målet F r i h e t.

Då familjen inte kunde dela eller entusiasmeras av scientologernas outgrundliga filosofi, blev vi betraktade som fiender, och vår son avbröt all normal kontakt med familj, släkt och vänner.

Efter flera år träffade vi av en slump en familj med samma problem. Äntligen hade vi hittat några vi kunde tala med och som verkligen förstod vår situation, och vi upplevde det med en befriande gemenskaps känsla. Vi tyckte att scientologernas makt och påverkan kunde förklaras som hypnos eller liknas vid någon form av psykisk knark eller psykisk våldtäkt av känsliga, idealistiskt lagda, sökande ungdomar.

Vi enades om att tillsammans försöka göra något för att sprida kännedom om sanningen bakom scientologernas samvetslösa reklam, vad vi ansåg om dess falska löften, otroliga penninghunger och dess ibland understuckna hot mot medlemmars eventuella olydnad.

F R I-medlem

