

### von Däniken avslöjad

Walter Hain, Irrwege der Geschichte. Revision der Götter-Astronauten und Atlantis. Wien 1981, författarens förlag.

Walter Hain är en österrikisk elektriker, som blev fascinerad av von Dänikens idéer om att jorden tidigare har besökts av utomjordiska varelser. 1977 blev han medlem i "Ancient Astronaut Society", en internationell organisation för dem som företräder dessa teorier.

Han upptäckte emellertid snart att de anförda bevisen inte höll. Boken Irrwege der Geschichte är resultatet av hans kritiska studier av von Dänikens teorier. Boken innehåller också en sammanfattning om Atlantismytens historia.

Av de olika böcker som kritiserar von Dänikens idéer är Hains såvitt jag kunnat se den mest fullständiga. Han har dragit god

nytta av den kritik som andra författare lagt fram i böcker och tidskriftsartiklar. De flesta av von Dänikens mest kända bevis är redovisade och vederlagda i boken: Piri Reis karta (som inte alls var så exakt som det påstås), "astronautbilden" i Palenque (som är en helt ordinär gudabild, "flygplatsen" vid Nazca (som inte uppvisar några som helst tecken på att ha använts som flygplats), etc.

På det hela taget är Hain vederhäftig, och med hjälp av de 1143 fotnoterna kan man själv kontrollera i grundkällorna. I avsnittet om pyramiderna, där han försöker uppskatta antalet personer som behövdes för att bygga Cheops-pyramiden, ger han sig dock själv ut på mycket hal is.

Detta förtar intrycket av ett välskrivet och användbart kompendium.

SOH



**Fig 10.** Ön Elefantine i Nilen. Enligt von Däniken har den fått sitt namn av att den från luften ser ut som en elefant. Forntida besökare från rymden ska ha sett ön och berättat om dess form för egyptierna. Det är svårt att tro att von Däniken hade sett en karta över ön när han skrev detta.

(Ur Sven Ove Hansson, Vetenskap och övetenskap, Tidens förlag, 1984.)