

Läst, sett & hört

I tidskriften Motpol nr 1/83 skrev Peter Nilsson om vår förening under rubriken För vetenskap och folkbildning.

I Uppsala-Demokraten nr 9/83 intervjuade Lasse Linusson Per Thiman om vår förening och skälen till att den bildats under rubriken Ny förening utmanar osäkerhetens ockrare.

Regndans

Våra australiska vänner, Australian Skeptics, ger ut en liten tidskrift med namnet The Skeptic. Decemernumret 1982 innehåller bl a längre artiklar om "the yowie", Australiens motsvarighet till snömännan, och om forntidsödlor, som påstås leva kvar. I båda fallen visar artikelförfattaren att det saknas hållbara bevis eller indicier för att varelserna existerar. I samma nummer finns artiklar om de påstådda hälsoeffekterna av apparater som joniserar luften, samt om slaggrutor, det senare en ständig följetong på grund av landets klimat.

En långvarig torka i Australien gav upphov till diverse utbrott av magi, som också rapporteras i The Skeptic.

Missförhållandenas orsak finns strax över våra huvuden. Ja.

Men tänk om man kunde inbilla folk att orsaken istället finns oändligt mycket högre upp, utom världen, högt där uppe bland den inre och yttre astrologiska rymdens hemlighetsfulla kraftfält, "där planeternas ställning kan vara inte någon orsak, men en samvarierande faktor" som bidrar till grevinnan Trumpeterstråles dassbekymmer den 4 mars.

Det vore ållt finemang det, sa mobergskan!

Rolf Lindborg

Bl a lät några lärare sina elever utföra regndanser, i den allvarliga förhoppningen att det skulle hjälpa. Flera präster uppmanade till förbön i termer där de inte höll gränsen mot magi.

När det regnade den 10 augusti i trakten av Adelaide, blev lokaltidningen uppringd av pastor Reinhoot, som hävdade att regnet berodde på den förbön som han organiserat. Meteorologbyrån ansåg däremot att orsaken var en förbipasserande kallfront.

SOH

Telegrafera till himlen

Gabe Gabor heter en kalifornisk näringsidkare i kommunikationsbranschen. Hans företag åtar sig att överföra meddelanden till döda människor. Den metod man uppger sig använda är att överlämna meddelandet till en döende person som lovar att vidarebefordra det så snart han kommit över till andra sidan.

Ett telegram om högst 50 ord kostar \$40, ett telegram om högst 100 ord kostar \$60. Iltelegram kostar \$80 för högst 50 ord. Hittills har 500 telegram vidarebefordrats av Gabors företag som har det passande namnet "Heavens Union". (Källa: Skeptical Inquirer VII:2, s 19.)

Tyvärr är den här sortens geschäft, där man utnyttjar människors sorg för egen ekonomisk vinning, ingen unik företeelse. Spiritismens historia ger rikliga exempel. Det gäller att hålla ögonen öppna, västvärldens modevägor börjar ofta i Kalifornien, och just nu är spiritismen på frammarsch där.

SOH