

ren skulle tro mig om jag enbart refererade det:

”Om du tillhör de som vill ha mer pengar men som undermedvetet hindrar dig själv från att få det du önskar, behöver du börja med att erkänna för dig själv att det är detta du vill ha. Kanske har [du] skickat dubbla budskap till din inneboende kraft. Samtidigt som du har sagt att du vill ha mer pengar har du skämts för det och gjort uttalanden liknande ovanstående. [’Jag skulle inte vara lyckligare om jag hade mer pengar.’]

Du kan göra affirmationer dvs programmera bort de medvetna eller omedvetna motstånd du har inom dig när det gäller att delta i pengars energiflöde: ’Jag är nu villig att delta i universums överflöd. Jag är nu villig att ge mig själv allt jag önskar och behöver.’

När du affirmerar på detta sätt öppnar du dig för att kreativa energier sätts i rörelse. Då kommer allt du behöver till dig, inklusive pengar. När du erkänner överflödet blir du automatiskt delaktig i det.

### Ingen slump

Det handlar om att se över sin attityd till pengar och annat överflöd. Det handlar inte om tur i lotteri, slump eller hårt arbete och stora ansträngningar. Det handlar om att leva i ett minimum av ansträngning. Kosmos ansträngs sig inte. Kosmos bara är. Hårt arbete ger ibland resultat vad gäller pengar, lottköp gör detsamma men bara om den rätta attityden till pengar finns där.

Om du medvetet eller undermedvetet går ut med dubbla budskap hindrar du dina innersta önskningar från att manifesteras. Var villig att tro på din egen förmåga att förverkliga allt du önskar. Var i kontakt med din inre visdom och vägledning. Då håller du dina önskningar på en högre nivå och du kan njuta ännu mer av resultaten av dem. Tyck om dig själv och unna dig allt som livet bjuder, inklusive de pengar du anser att du behöver.”

Det som Wennergren kallar ”affirmation” och ”positivt tänkande” är det samma som människor med verklighetsinnet i behåll kallar för önsketänkande. Den enda som kan bli rik genom hennes ”affirmationer” är naturligtvis hon själv när hon tar betalt för att lära ut dem.

### Totalitär och trångsynt

Överhuvudtaget blir jag skrämdd av den totalitära och trångsynta tonen i hennes bok. Vi människor ska ”omprogrammera” oss, heter det. Frasen låter som hämtad ur en skräckvision av framtida teknodiktatur. Till de 228 fraser som hon vill utmönstra ur språket hör många som uttrycker tänkesätt och moraluppfattningar som den mänskliga samvaron skulle bli fattigare förutan:

”Det känns så meningslöst när unga människor dör”

”Vi måste båda jobba för att förbättra relationen”

”Det är bättre att ge än att få.”

”Jag skulle inte vara lyckligare om jag hade mer pengar.”

”Kan du bevisa det? Är det vetenskapligt bevisat?”

Det ”positiva tänkandet” förnekar en stor del av den mänskliga existensen. En hel människa tänker inte ”positivt”. Hon tänker både positivt och negativt, och tillåter sig många av de tankesätt som Wennergren så ivrigt vill utrensa. Människor ska inte ”omprogrammeras”, utan ges möjlighet att fritt och i samverkan utveckla sitt tanke- och känsloliv.

Sven Ove Hansson



### Evighetsmaskin i nätverk

Tidskiften Sökaren rapporterar i sitt oktobernummer om *Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap*, som är ett slags avläggare av New Age. Nätverket uppges spänna över ett stort antal områden, däribland Fysik, Esoterik, Ekonomi, Ufologi, Medicin och Teologi.

Inom nätverket finns en grupp som sysslar med ”fri energi”, dvs ”maskiner som drivs runt utan någon påvisbar energikälla”. Gruppen har internationella kontakter, och dess syfte är ”naturligtvis att utöka möjligheterna till egna praktiska försök”.

Ett av uppslagen är ”elektromagnetisk generering av elmotorer som kan driva sig själva – samt producera ett överskott”. Ett annat är energi som kommer direkt ur ”den elektrostatiska atmosfären” och ”samlas in genom en enkel antenn”.

Vi emotser med spänning forskningsresultaten.