

Fundamentalistiskt 1984

Efter en krisperiod med samhälleligt sönderfall, ökande miljöförstöring och krig i bakgrunden, tar en fundamentalistisk kristen sekt makten i en del av nordamerika. Eventuellt har sekten själva framkallat krisen genom någon form av "destabiliseringskampanj" eller gerillaaktioner.

De etablerar en terrorregim som stödjer sig på gevärspiporna och bibeln bokstav. Befolkningen indelas i kaster med olika privilegier. Teknologin och vetenskap begränsas. Det tryckta ordet förbjuds – affärerna får inte ens ha skyltar med text på, bara bilder. "Oliktänkande" förföljs. En del sätts i korrektionsläger; andra, t ex läkare eller sjuksköterskor som någon gång utfört aborter, avrättas och hängs upp till allmänt beskådande med ett blodigt plakat runt halsen.

Det är bakgrunden till "Tjänarinnans berättelse" av den kanadensiska författaren Margaret Atwood; en otäck skildring av en möjlig, inte särskilt avlägsen framtid.

Tjänarinnorna är de kvinnor som tvingas tjänstgöra som avelsdjur för samhällets/ sektens toppar. Fruktbarheten har nämligen minskat mycket kraftigt - kanske till följd av miljöförstöring, kanske till följd av biologisk krigföring. De har inga egna namn utan nämns efter sina herrar – "Offred", alltså "tillhörande Fred".

Man kan i mycket se boken som en kvinnlig – och modernare – parallell till Orwells "1984". Liksom i 1984 finn ett gäckande hopp om en motståndsrörelse, ett uppror. Till skillnad från Winston Smith tycks Atwoods tjänarinna dock lyckas undkomma förtrycket.

En kuslig, synnerligen läsvärd bok.

-JS

NYA BÖCKER

Under den här vinjetten kommer vi i fortsättningen att kort presentera nyutkomna böcker på populär- eller pseudovetenskapens område. Är Du intresserad av att recensera någon av dem - ta kontakt med redaktionen.

Agneta Uppman: Ut ur kroppen. Mina upplevelser i en annan dimension. (Natur & Kultur). Ur presentationen i Månadens Bok: "Uppman är inte någon modern häxa... (utan) en modern kvinna med båda fötterna på jorden. Ändå händer det att hon lämnar sin kropp, svävar bort genom tiden och rummet... Hon beskriver hur hon så småningom lärt sig acceptera denna förmåga, till att utnyttja den för att få sinnesfrid..."

Lynn Andrews: Medicinkvinnan (Norstedts). Andrews förmedlar tusenårig indiansk magi och levnadsvisdom från medicinkvinnan Agnes Whistling Elk. "En blandning av Carlos Castaneda och Shirley MacLaine" enligt förlagsreklamen. Andrews har sålt miljonupplagor i USA, boken kommer snart som film med Sally Fields i huvudrollen.

Bernie S Siegel: Kärlek, medicin och mirakel. En kirurgs erfarenheter av cancerpatienters märkliga förmåga att bota sig själva. (Bonniers) "En uppseendeväckande bok om hurpatienter tillsammans med förstående läkare kan påverka sjukdomsförloppet... en terapiform som utnyttjar patienternas egna drömmar och inre bilder för att uppnå personlig förändring och tillfrisknande" (ur förlagsreklamen).

Harald Schjelderup: Den dolda människan. Om parapsykologin och vår inre värld. (Forum). Reviderad utgåva, originalet kom 1961. Schjelderup var professor i filosofi och psykologi i Norge. "Från det undermedvetna leds vi via hypnos och Swedenborg in på parapsykologins område: telepati, klärvoajans... fusk och bedrägerier har naturligtvis förekommit inom detta område och diskuteras också öppet."

Penny Brohn: Mina goda jättar. Frisk genom alternativ medicin - en kvinnas kamp mot sin bröstcancer (W&W) "När Penny Brohn får beskedet att hon har cancer inser hon snart att sjukdomen inte är begränsad till en svulst i bröstet. Hela hennes inre är i obalans, och sådant botar man inte med radioaktiv bestrålning. Penny trotsar den etablerade läkarvetenskapen. I stället vänder hon sig till alternativa och ganska kontroversiella behandlingsmetoder."