

## Universitetet stöder pseudovetenskap

I inledningen till sitt program för våren 1984 säger Kursverksamheten för Stockholms universitet:

"Ett helt litet universitet — Öppet för alla — Inga spärrar! Här får du chansen att träffa aktiva forskare som vill föra ut sitt kunnande på ett för oss alla begripligt språk."

I katalogens fortsättning visar sig det "lilla universitetet" bli erbjudna en serie om fyra föreläsningar av Bengt Stern, som företräder en "holistisk medicin" enligt vilken "människan själv, omedvetet, skapar sina sjukdomar och andra motgångar". Behandlingen går ut på "att patienten skall förstå varför han blivit sjuk, så att han själv kan ta ansvar för sitt tillfrisknande".

Sterns teorier, som alltid lägger ansvaret på patienten för hans sjukdom, har inget med vetenskaplig medicin att göra. I samma kurskatalog förekommer en serie föreläsningar om bland annat UFO och Kirlianfotografi, på ungefär samma nivå.

Det som är litet i Kursverksamhetens "lilla universitet" verkar alltså vara den vetenskapliga ambitionen.

I Sökaren nr 8 1983 berättar new age-konsulten Kerstin Nordin om föreningen "Nytänkarna", som anordnar föredrag och seminarier om new age. "Från och med februari i år samarbetar vi med Kursverksamheten, som ger visst ekono-

miskt och administrativt stöd. Det är dyrt att ta hit utländska föredragshållare."

Kursverksamheten — och det gäller inte bara Stockholms universitet — har tydligen blivit någon form av stödverksamhet för pseudovetenskap.

Naturligtvis ska de som vill anordna pseudovetenskapliga föredrag ha alla möjligheter till detta, men det är inte rimligt att de ska få göra det inom ramen för en verksamhet som bedrivs i universitetsregi, och som allmänheten förväntar sig stor faktamässig pålitlighet av.

I Kursverksamhetens styrelse sitter en rad professorer. De skulle säkert aldrig drömma om att låta helhetsmedicinaren Bengt Stern eller psykobiofysikern Jan Fjellander komma till deras respektive institutioner och oemotsagt predika sina läror för studenter och forskarstuderande. Men när det bara gäller allmänheten, då är det tydligen inte så noga.

Ett gammalt fint talesätt säger att endast det bästa är gott nog åt folket. Endast den bästa kunskapen är god nog åt folket, skulle vi vilja tillägga. Nu är det dags för universitetens representanter i Kursverksamhetens styrelser att visa om de sitter där bara för arvodets skull eller kanske rentav för att se till att det blir vetenskaplig kvalitet i populärvetenskapen.