

Några ord om kann- stöperiets oädla konst

Kärt barn har många namn, sägs det... Vi vill att människor ska kunna fatta informerade beslut. Det gäller såväl den egna hälsan som offentliga utgifter och allting där emellan. Det är inte bra att rekrytering av personal görs utifrån psykologiska test som har förkastats av psykologer i decennier. Att människor förleds att tro att en viss diet skulle kunna förhindra eller bota svåra sjukdomar när det inte finns evidens som styrker påståendet. Att landstinget spenderar miljoner av skattebetalarnas pengar på behandlingar som helt saknar varje form av påvisbar effekt. Därför att det viktigt att satsa på utbildning, information och forskning så att svårt sjuka kan få adekvat hjälp och att rekryterare satsar på test med utfall som har relevans istället för trendiga metoder som inte fungerar.



Pietro Longhi: Charlatanen (1757).

Det är dock inte helt okomplicerat att vara den som säger sanningen, drar ner byxorna på bedragaren och kanske rentav bryter av det där sista halmstrået som någon svårt sjuk person har satt sitt sista hopp till. Man blir inte alltid den populäraste personen på festen. Under det gångna året fick vi se prov på en ökad irritation mot vår verksamhet från bland annat människor som initierade pengainsamlingar för cancerbehandlingsresor till Mexiko. Men vi fick också bevis för våra farhågor om fowl play i samband med avslöjanden om att delar av de insamlade medlen

hade gått till privat konsumtion, inköp av bilar med mera. Förläggare av litteratur med tveksamt faktainnehåll har surnat till rejält när deras kassako har hamnat i blåsväder. Utbildningsföretag skriver långa inlägg och försvarar sitt fortsatta användande av obsoleta metoder med att vi inte har förstått vad det handlar om och att det är mer komplext än vi tror.

Men vi skriver inte om vad vi tror. Vi skriver om vad vi vet. Vi strävar alltid efter att basera våra texter, debattartiklar och föreläsningar på fakta. Vi kan också ha fel, och när vi upptäcker att vi har haft fel så kommunicerar vi det. Det är vårt löfte till dig.

Vi vill att saker ska kallas vid sitt rätta namn. Ser vi en bedragare så ska vi också bidra till att avslöja bedragaren, oavsett verksamhetsområde. Visst är det skillnad på att behandla svårt sjuka med verkningslösa, eller rent av farliga, alternativmedicinska preparat och att sälja in kurser till företag som inte ger någon valuta för pengarna. Men det är lika fel i båda fallen och vi har alla ett gemensamt ansvar för att avslöja och stoppa bedragaren.

Välkommen till ytterligare ett år med Folkvett. Vi kommer att fortsätta jobba med att avslöja bedragare och deras ovetenskapliga påståenden, var det än dyker upp.