

Tillit till vetenskap

Det brasilianska folket valde nyligen Jair Bolsonaro till president, något som har väckt bestörtning långt utanför Brasiliens gränser. Bolsonaro har inte bara gjort sig känd som förespråkare för användning av vapen och som motståndare mot abort och homosexuella, han förnekar också aktivt klimatförändringarna. Han har inga problem med att regnskog huggs ner, eftersom han inte verkar tycka att skogen behövs för att absorbera koldioxid. Uppenbarligen är Bolsonaros politik populär bland väljarna.

Bolsonaros framgångar har beskrivits som en del av en högernationalistisk våg som sveper över världen, med främlingsfientlighet och klimatförnekelse som genomgående tankegod. Exempel på sådana högernationalistiska partier finns i många länder.

Det kan inte råda något tvivel om att klimatföränd-



Jair Bolsonaro

ringen är vår tids ödesfråga. Gång på gång påminns vi om att inte ens det vi sagt oss vilja göra – men sedan i alla fall inte gjort – räcker. Om planeten ska fortsätta att vara beboelig kommer det att krävas uppoffringar som vi ännu inte börjat se vidden av.

Att förneka denna verklighet är att vända forskningen ryggen. Det har alltid funnits de som fnyst åt vetenskapens krav på belägg och stringens. Det har varit en hållning som har varit trist, men ändå en privatsak. Att förneka forskning är nu något som kan kosta oss vår överlevnad, vilket gör det till allt annat än en privatsak.

Utan folkligt stöd för de åtgärder som krävs kommer ansträngningarna att vända klimatförändringarna att misslyckas. Att förstå mekanismerna bakom klimatförnekelse är därför viktigt för att hitta sätt att påverka klimat-

förnekare. Det är en bakgrund till projektet *Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse*, med forskare från flera länder.

Forskningen bedrivs genom en samarbetsplattform, *Centre for Studies of Climate Change Denialism* (CEFORCED) som samlar ett fyrtiotal forskare inom områden som geopolitik, miljöpsykologi och teknikhistoria. Samtidigt som det är viktigt att klarlägga hur grupper med starka ekonomiska intressen inom till exempel utvinningsindustrin arbetar för att gynna sina intressen, så är vardagsförnekelsen, att inte ta växthuseffekten på allvar trots överväldigande bevis, minst lika viktig att förstå.

CEFORCED, som finansieras av Energimyndigheten och leds av forskare vid Chalmers, planerar att hålla en konferens i början av 2019. Vetenskap och Folkbildning kommer att följa projektet med intresse. 